

driemaandelijke uitgave / P808040 / Afgiftekantoor 9500 Geraardsbergen

SPECIAL EDITION: GRATIS "JEUGDTHUIS  
DE RESSORT FOR DUMMIES"

**LAN-party!**  
**Wa is da  
DIKKEN?!**



Doe jij ook  
mee aan  
Ferret  
legging?



*Van "wat doe  
jij jezelf toch  
aan" tot "mag  
ik mijn vinger  
er  
doorsteken?"*

**Editie 24 – April 2017**

V.U. VZW JH De Ressort - Nele Macharis – Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen  
Eindredactie: Elke Everaert

# Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Body modification (deel 1).....	4
Wistjedatjes .....	9
Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 1).....	13
Jeugdhuis De Ressort for Dummies .....	14
HOT or NOT? .....	23
Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 2).....	24
The Jugendhaus Journey: Unforgettable Memoires.....	25
Tips & Tricks .....	26
Ferret legging .....	28
Bands in de kijker!.....	30
Medewerker in de spotlight.....	31
Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 3).....	33
Activiteiten .....	34
Openingsuren.....	35

# Voorwoord

Beste bestuurders, medewerkers en leden,

Dat we talent in Geraardsbergen hebben, dat heeft de jeugd nog eens bewezen bij ons in het jeugdhuis! Van engelengezangen, instrumentaal genot voor het oor, tot een presentator die een act op zichzelf is en een onverwachte stripact. Dat kregen we allemaal te zien op onze talentenjacht!

In februari gingen we ook met ons voltallig bestuur op kernweekend.

Evaluatiegesprekken, teambuilding, agenda opstellen, maar ook plaats voor plezier en jeugdhuisliefde. De anekdote voor dit jaar ging naar Kyana. Niet alleen is ze geflitst, ook slaagde ze er in haar auto in panne te rijden en die dus achter te laten in het verre Limburg. Proficiat!

Broek een beetje laten afzakken, petje achterste voren & daar was onze HipHop-night! Waar het allemaal begon met “c’est qui!” Mooie opkomst, goeie artiesten en sfeer.

Den “eersten toog”, dit jaar in samenwerking met Studentclub De Geeraard. Met als doel: alle jeugd van Geraardsbergen samenbrengen. En dat is goed gelukt, met een piek vanaf 15u waren onze tenten volgeladen! Op naar een volgende samenwerking!

Iedereen weet dat een jeugdhuis ook een “opvoedend doel” heeft voor de jeugd. En daarom organiseren we de beursfuif. De jeugd op een aangename manier kennis laten maken met hoe een beurs werkt. Topavond met goeie muziek, tevens het debuut van DJ Rinky, en goedkoop gerstenat.

Na al deze prachtige evenementen mogen we uitkijken naar een bedankingsweekend voor onze medewerkers, onze jeugdhuizenzoekt en **METAALDETECTOR!**

Veel liefde voor jullie, Voorzitter aka Maister!





# Body modification (deel 1)

‘Deed/doet het pijn?’ ‘Ga je dat eens uitdoen?’

‘Mag ik er mijn vinger door steken?’

Zonder twijfel de meestgestelde vragen sinds 2009. Drie vierde van de mensen waarmee ik in contact kom, vinden mijn stretchers wijs. Een vierde kan het daarentegen absoluut niet plaatsen. ‘Waarom doe jij jezelf “zoiets aan”?’ is dan de volgende vraag die over hun lippen rolt. Als ik mij dan waag aan een antwoord als ‘ik vind het gewoon mooi’, krijg ik te maken met ‘speciale’ blikken vol onbegrip. Well lads and lasses, als mijn stretchers en piercings jullie al doen huiveren, dan waarschuw ik jullie voor volgende beelden – niet voor gevoelige lezers!

Body modification (BM) gaat over het opzettelijk aanpassen van de menselijke anatomie of uiterlijk. Enkele redenen om body modification te doen, zijn de volgende: schoonheid, seksuele genot, rituelen, religieuze overtuiging, om lid te worden van een groep, om te choqueren, als zelf-expressie of andere.

Er bestaan verschillende vormen BM:

### 1. Piercings en stretchers



2. **Pearling, genital beading, yakuza beads, love beads** ofwel het permanent inbrengen van kleine kralen (verschillende materialen) onder de huid van de genitaliën. Het is iets esyhetisch, maar is vooral bedoeld om het seksuele genot van de partners te verhogen. Belangrijk hierbij is rekening te houden met de genezing: hoe royaler het bloedtoevoer naar de geslachtsorganen, des te langer het duurt eer het genezen is. Genital ribs daarentegen zijn geen parels, maar korte, licht gebogen staven die onder de huid worden geplaatst.



### 3. Neckring



## 4. Implantaten: onder de menselijke huid geplaatst als decoratie.

<p><b>Clavicla/collarbone piercing</b></p>  <p>= zeer diepe piercing die onder het sleutelbeen gaat.</p>	<p><b>Deep chest piercing</b></p>  <p>= lange piercing die onder de huid van de borst loopt en enkele cm lang kan zijn.</p>	<p><b>Eyeball implant</b></p>  <p>= oculaire implantaat dient als decoratie van het oog. Verboden in VS!</p>	<p><b>Flesh stapling</b></p>  <p>= het midden van dit sieraad is zichtbaar en de uiteinden niet. Het is een soort nietje.</p>
<p><b>Flesh plating</b></p>  <p>= werkt volgens hetzelfde principe als de <u>flesh stapling</u>, maar heeft een vlakke plaat.</p>	<p><b>Flesh pocketing</b></p>  <p>= hetzelfde als <u>flesh stapling</u>, maar hier zijn kleine 'zakken' aanwezig onder de huid, die de uiteinden van de sieraden op zijn plaats houden.</p>	<p><b>Horn implants</b></p>  <p>= kleine stukken Teflon, koraal of silicone die onder de huid van het voorhoofd worden ingebracht, waardoor je kleine hoorns krijgt. Eerste man die <u>horns</u> kreeg: The Enigma.</p>	<p><b>Magnetic implants</b></p>  <p>= kleine neodymium magneten worden onderhuids aangebracht.</p>
<p><b>Scrotum implant</b></p>  <p>= een implantaat geplaatst in het scrotum.</p>	<p><b>Subdermal implant</b></p>  <p>= voorwerpen die onder de huid aangebracht worden.</p>	<p><b>Surface piercing</b></p>  <p>= staaf die onder de oppervlakte van de huid aangebracht wordt. Groeit uit!</p>	<p><b>Transdermal implant</b></p>  <p>= implantaat voorzien van een vlakke plaat die onder de huid ligt en een extern deel waar je een kraal of dergelijk kan vastschroeven.</p>

Naast al deze aanpassingen, zijn er nog andere externe versieringen waaraan je jouw body kan blootstellen. Sommige herken je sowieso, terwijl je grote ogen zet bij andere. Get surprised!

Uiteraard horen tattoo's daarbij, maar wat jullie misschien niet weten is dat er een techniek bestaat (genaamd **teeth blackening** ofwel **Ohaguro**), waarbij je jouw tanden zwart kan "tatoeëren". Dit komt vooral in Azië voor bij getrouwde vrouwen, hoewel mannen best openminded zijn en dat ook doen. Het is allemaal begonnen als iets praktisch, aangezien je op deze manier tandbederf kon tegengaan.



Daarnaast blijkt **eyeball tattooing/corneal tattooing** best populair. Het houdt niet meer in dat het tatoeëren van het hoornvlies van een oog.



Het zou vooral gedaan worden om het gezichtsvermogen te verbeteren, maar men is sceptisch over de veiligheid van deze praktijk.

Deze knappe kerel hierboven heeft trouwens een (nose)bridge piercing.

Andere vaker voorkomende piercings zijn de volgende:



Nu je toch wat geacclimatiseerd bent, kan ik in de volgende editie de extremere gevallen aan bod laten komen #yesyesyes.

All right, genoeg gaten gevuld voor één dag. CIAO!

P.S.: Dit is een nieuw soort zeewier:



- Madaars



# Wistjedatjes

WIST JE DATJES, een rubriek gebracht met de nodige humor en de must-knows van het moment! Je leest het artikels in één keer door. Have funzies!

## **Welkom vriendjes van het jeugdhuis...**

... we zitten al (lees 'al' maar met de nodige duidelijkheidstoon) aan de derde en voorlaatste ResStory van dit werkjaar...

... wie achter deze bron van leesvoer zit, is onze lieve Elke...

... samen met 12 andere medewerkers zorgt zij er telkens voor dat jullie terug mee zijn met de trends, weetjes, wie er deze maand hot of not liep, activiteiten & hotspots van het moment.

## **Voor zowat 80 nieuwe leden geef ik jullie graag een woordje uitleg...**

... want waarover gaat dit artikel?

## **Wist je datjes...**

... is een artikel dat je gemakkelijk kan lezen en je meteen alle gebeurtenissen op een rijtje plaatst of dat je meer info geeft over komende activiteiten...

... of grappige anekdotes.

## **Januari eindigden we met een talentenjacht & begonnen we met Fiesta Latina...**

... een weekje later stond Libertine Music Label & Diggy-D op ons podium, voor alweer een geslaagde Hip Hop Night.

## **De Ressor in Sint-Truiden...**

... dat is zorgen voor avontuur...

... we waren twee minuten in ons verblijf...

... of Jelte kon maar niet van de skuun raamkes blijven...

... de sloeber...

... het bestuur trok in ski-outfit naar het Limburgse voor een weekend waarin ze elkaar feedback gaven voor een nog betere outcome van hun functie(s)...

... aten superlekker dankzij Hannes De True en Lukas Welleman...

... en de mannen kwamen terug met mooi gelakte nagels...

... tot slot willen we graag nog vertellen dat de auto van ons Kyana terug goed en wel rijdt.

### **Tijdens Krakelingentocht...**

... van februari...

... waren enkele medewerkers aanwezig in de stoet. YES! #teamderessort...

... de groepsfoto kan je vinden op onze Facebookpagina.

### **Ons Ferreken meld op 25 februari het volgende...**

... *“drankkot gans nat, wateraansluiting van linkertap heeft heel de nacht zitten lekken”*...

... dus begonnen we maar een dweilke te slaan.

### **De Geeraard & De Ressort vinden elkaar op de Eersten Toog...**

... want jawel, vorig jaar stonden beide verenigingen voor de jeugd van Giesbaargen afzonderlijk op de Eersten Toog...

... tijd om daar verandering in te brengen...

... de samenwerking kwam duidelijk ook de Giesbaargse Jeugd ter ore, ze zakten massaal af naar onze tent aan de kaai...

...op naar volgend jaar...

... PEE-ES: onze Ressorkes kan je nog altijd drinken bij ons, iedere keer wanneer we open zijn. DOEN!

### **Jong aanstormend talent, daar kent de Ressort alles van...**

... want Alexia Dhertoge Martinez...

... deze bruine, soms rosse spetter schreef een lied naar aanleiding van de gebeurtenissen op 22/03/2016...

... haar clip werd al massaal gedeeld...

... nog niet gezien?...

... surf snel naar: [https://www.youtube.com/watch?v=8nVy1tuZ\\_6o](https://www.youtube.com/watch?v=8nVy1tuZ_6o).

### **Zoek, volg en like ons...**

... want in onze jeugdhuis valt er altijd wel wat te beleven...

... binnen twee weken staat METAALDETECTOR terug op de planning met o.a. Royal Jake, Vermilion, Carrion, Carneia & Hedonist...

... een definitief uurschema vind je op het event.

### **Achtenveertig uur lang puffen en zweten, amai die gamers...**

... want de Giesbaargse Jeugd sloot met enkele medewerkers en bezoekers van het jeugdhuis de handen in elkaar voor een ware LAN-PARTY...

... drie dagen lang, konden gamers tegen elkaar spelen tijdens mexicLAN...

... waar je als deelnemer kon genieten van Mexicaanse biertjes, frisdranken, nachochips met verse dipsaus, taco's en een stevig ontbijtje...

... en jawel hoor TEAM RESSORT was van de partij...

... Siebe (a.k.a. Seabird 23), Jelte (a.k.a. Noebykiller) , Kjetil (a.k.a. Eonidith), Cédric (a.k.a. XLollypopX), Niek (a.k.a. Thracyl) Robin DC (a.k.a. Killerbeepvp) , Vince (a.k.a. Vainztheprainz) , Axel (a.k.a. Dinosaerens), Glenn (a.k.a. Rammath), Nicolas (a.k.a. Boredboy), Kristof (a.k.a. Kristofdeclercq).

... en een dikke kus voor Sofie (a.k.a. DominaTiorys) voor het maken van de badges.

### **Onze frisdrankfrigo van Coca Cola...**

... heeft terug zijn lichtjes...

... YES.

### **Spotted De Ressor...**

... vergane glorie? Nee hoor...

... ben je soms tijdens één van onze activiteiten een knappe vent of een beeldschoon meisje tegen het lijf gelopen...

... zo denken we bijvoorbeeld aan die knappe adonis van jeugdhuis Rafiki tijdens beursfuif...

... die toevallig met jou en nog 20 andere dames wou trouwen...

... maar ken je zijn naam niet???

... dan zorgen wij voor een antwoord...

... zoek op Facebook naar 'Spotted De Ressor'...

... stuur ons een privébericht...

... en wij zullen met veel plezier getuigen van jullie huwelijksfeest.

### **Over enkele volgende activiteiten kunnen we jullie al het volgende vertellen...**

... maar ssht hé...

... het is nog allemaal een beetje geheim...

... in september van dit jaar houden we ons eigen feest...

... waar je kan genieten van foodies, deejay's, ambiance, lampionnekes...

... kortom een échte Ressort sfeer...

... juist daarom is het zeer importanté om ons te liken en/of volgen op Facebook, Snapchat of Instagram...

... maar dear leden van ons, jullie zijn al kei goed bezig, want via deze ResStory kom je ook al héél wat te weten.

### **In mei kennen we terug een Jazz & Blues avond...**

... dus pin zaterdag 20 mei maar in je agenda...

... en zo passeer je best ook eens bij vrijdag 7 juli...

... yes, we know, het is nog een eindje...

... maar dan houden we terug een Drum & Bass feestje...

... en drie weken later raPUNKzel op woensdag 26 julliet.

### **Tot snel...**

... jullie allen bekende dame van de promo en de leden...

... de wandelende agenda...

... Lein.

**PS: mocht je een lekker mannenparfum kennen, een boek over beleggingen verkopen, een jeugdhuis-pull gevonden hebben of zin hebben in het bekijken van een 'allerlaatste' match van de pingpong, contacteer dan Robin De Clercq!**

♥ Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 1) ♥



## President Trump aangereden door West- Vlaming in Washington DC

"twoa oranje, tin meuhde toh  
deure rijden?"



# Jeugdhuis De Ressort for Dummies

Herinner jij je nog de eerste keer dat je in De Ressort binnen kwam? Je was toen nog een Dummie op gebied van het jeugdhuis. Voor sommigen is dat al een decennium geleden (want jaja De Ressort bestaat al 10 jaar!), voor anderen is het momenteel de realiteit! Omdat het jeugdhuis voor de meesten bestaat uit het doorlopen van enkele fases vind je in deze rubriek een gids die je als nieuweling door alle stappen van Dummie tot Oude Rot loodst!

## De Jonkie #afterschoolers

---

Voor velen onder ons begint het jeugdhuisverhaal omstreeks 16u op vrijdag na school. Om die loodzware schoolweek zo snel mogelijk te kunnen vergeten (en daarbij ook alle leerstof waarop je zo hard hebt gezwoegd), haasten de meeste jongeren van de middelbare school zich naar Zakkaai 29. In troepjes zie je deze enthousiastelingen aankomen in de hal van het jeugdhuis, de rugzak wordt snel aan de kant gesmeten (letterlijk) en de eurootjes schuiven over de toog om een verfrissend colaatje of pintje te betalen. Aaaaah dat smaakt! Vlug worden de laatste roddels over 'die van geschiedenis' of 'diene nieuwe knappe LO-leerkracht' verspreid en het weekend wordt goed ingezet! En of je nu van het KA, 't College, Karmelieten of den TISJ komt, in het jeugdhuis is het een gezellige boel waar iedereen welkom is. Ook moeder en vader maken zich geen zorgen over zoon- of dochterlief, want over ons jeugdhuis komen alleen maar positieve verhalen mee naar huis!

De eerste keer dat je in ons jeugdhuis binnenkomt is toch wel een beetje spannend. Wie zijn die knappe tappers achter de toog? En wat doen al die plaatjes aan de muur? Oh je kan ook boven zitten! En amai ze hebben hier zelfs een pooltafel! Er zijn zoveel nieuwe dingen die op je afkomen, en dan zijn er ook soms nog van die weirdo's die al veel te oud zijn om nog in het middelbaar zitten en toch al vanaf 16u aan de toog plakken! De eerste indruk van Jeugdhuis De Ressort is ongetwijfeld voor iedereen van ons een fantastisch bizarre ervaring geweest!

TO DO 's voor de nieuwtjes:

- Bestel een lekker drankje en voel je thuis!
- Babbel babbel babbel met wie je maar wilt, want De Ressort is the place to be om nieuwe mensen te leren kennen!
- Sla eens een praatje met die weirdo's die er al wat te oud uit zien om nog in het middelbaar te zitten, vaak kunnen zij jou heel wat meer vertellen over de gang van zaken in ons jeugdhuis!
- Ga op zoek naar de verantwoordelijke van de Afterschool (Dean Marginet en Lance Tassignon),   misschien is een plaatsje in een van onze tapploegen wel iets voor jou! Zo leer je snel veel nieuwe mensen kennen, en leer je veel bij over het reilen en zeilen van De Ressort.

ZEKER NIET DOEN:

- Alleen in een hoekje gaan zitten, echt niet proberen, we vinden je toch wel! #klinkteenbeetjecreepy
- Op het stenen muurtje gaan zitten tegenover het jeugdhuis, anders gaat de politie boos worden en krijg je een boete!
- Naar de Deli gaan
- Het liedje Wrecking Ball opzetten als Peace Paus in de buurt is

Anekdote van toen ik nog een Dummie was:

Toen ik het jeugdhuis leerde kennen zat ik in het vijfde middelbaar en volgde ik ook nog pianoles om 18u op vrijdagavonden in de muziekschool in Geraardsbergen. Zoals elke 17-jarige zat ik liever met mijn vrienden pintjes (of toen waarschijnlijk nog Kriekjes) te drinken in De Ressorit dan dat ik mijn vrijdagavonden moest verslijten achter de piano naast mijn o-zo-boeiende pianoleraar. Het gebeurde dan ook wel eens dat ik na enkele drankjes de moed bijeen had gesprokkeld om naar mijn leraar te bellen en te zeggen dat ik een beetje ziek was. Ik veronderstel dat het echter niet zo geloofwaardig moet geklonken hebben met op de achtergrond luide muziek en een van mijn vrienden die riep dat het aan mij was om te trakteren...

## De Saturdaynightchiller

Wanneer je het jeugdhuis al wat gewoon bent en stilletjesaan doorhebt dat wij eigenlijk een bende marginale leeggangers zijn, komt het besef dat het jeugdhuis ook op zaterdagavond open is. HOERA! Nog een avond om door te brengen met de grootste en leukste familie in Geraardsbergen en omsteken! Zaterdagavonden kunnen gaan van chillie willie avondjes waarbij iedereen zijn eigen plekje claimt aan de toog, tot fantastische fuiven waarop zelfs De Carré jaloers zou zijn.

Het zal de ingeburgerde Ressoritiaan dan ook niet meer verbazen wanneer de DJ van dienst even zijn plaatje dempt, de microfoon doorgeeft aan een van de medewerkers waarna deze begint te roepen 'JA JA JA we zitten met een jarige!' gevolgd door de woorden 'op den toog, op den toog, op den toog'. De jarige van de dag wordt dan (onder lichte dwang) op de toog verwacht waarna hij of zij een halve liter bier



aangeboden krijgt. En we zouden natuurlijk niet van Geraardsbergen zijn wanneer we deze niet in één keer leegdrinken!

Naast de traditie om de jarigen te eren bestaan er in het jeugdhuis nog enkele rariteiten waarvan de echte Ressoritiaan niet meer op kijkt. Daarbij hoort natuurlijk 'Wat is de kans?', een spel waarbij we elkaar uitdagen tot de meest absurde acties. Bedenk het, hoe zotter hoe liever, en daag een mede-Ressoritiaan uit! Het spel gaat als volgt: Je vraagt aan iemand: 'Wat is de kans dat jij – en dan verzin je iets gek, - doet. Vervolgens mag degene die uitgedaagd worden zijn kansen zeggen, hij zegt bijvoorbeeld: één kans op twintig. Er wordt tot drie geteld waarna zowel de uitdager als de uitgedaagde een getal zeggen tussen één en twintig. Zeggen ze hetzelfde getal, dan moet de opdracht uitgevoerd worden, zeggen ze iets verschillend dan vervalt de uitdaging.

TO DO voor de Ressoritianen:

- Bestel een lekker drankje en voel je thuis!
- Wanneer jonkies op je afstappen, geef ze een welkom gevoel en vertel ze jouw wildste jeugdhuisverhalen!
- Probeer eens een nieuw drankje uit, want elke maand is er een speciaal bier of een speciale frisdrank uitgekozen speciaal voor jou om te ontdekken!
- Vraag jouw gepersonaliseerde lidkaart aan!

ZEKER NIET DOEN, Ressoritianen:

- Gooi je sigarettenpeuken niet zomaar op de stoep of op straat!
- Vraag niet elke keer opnieuw of je een glas krijgt op thema-avonden, je weet ondertussen toch al dat het dan in bekertjes te doen is?
- Achter de toeg komen als je geen medewerker bent of niet tot de tapploeg van die avond behoort is ook not done.

Anekdote van op een van mijn Saturdaynightchillingz:

Zoals hierboven al beschreven is ‘Wat is de kans’ een tijdje populair geweest. Zo geschiedde het dat op een mooie zaterdagavond Jelte naast mij aan de toog zat en het onderwerp anticonceptie op een of andere manier aangesneden werd – want waar moet je het anders op een zaterdagavond over hebben? Uitvoerig beschreven we welke voorbehoedsmiddelen allemaal bestonden en wat de voor en nadelen waren. Tot plots de vraag aan Jelte gesteld werd: ‘Wat is de kans dat je de pil neemt?’. Jelte schatte zijn kansen in, en wanneer beide partijen hun cijfer uitspraken werd natuurlijk hetzelfde getal genoemd (anders zou dit echt een saai verhaal zijn). Die avond konden we er dus heel zeker van zijn dat Jelte niet zwanger geworden is!

De medewerker – ç’est qui, ç’est qui, ç’est qui?

---

Het jeugdhuis is een geöliede machine die zeer goed draait. Dit kan echter niet verwezenlijkt worden zonder de inzet van alle medewerkers. Jeugdhuis De Ressort telt meer dan 100 medewerkers en iedereen draagt zijn steentje bij, of dat nu een betonblok van een steen is of een klein kiezelsteentje, alle beetjes helpen!

Medewerkers zijn zowel achter als voor de toog en de schermen te vinden. Het gaat van de medewerkers in de tapploegen die elke week voor jullie klaar staan, tot zij die actief mee vergaderen en nadenken over het reilen en zeilen van De Ressort. Ook op elk evenement worden de medewerkers geronseld om enkele shiftjes te draaien zodat alles vlotjes verloopt.

De medewerkersbende is een hele hechte groep binnen de familie van het Jeugdhuis. Er wordt door deze bende niet voor niets meermaals aangehaald dat ons Jeugdhuis voor hen the second family is. Iedereen is welkom, iedereen is uniek, iedereen krijgt kansen!

TO DO voor de medewerkers:

- Laat je stem horen! Heb jij een leuk initiatief? Ken jij leuke bands of zijn er veranderingen die jij in het jeugdhuis zou doorvoeren? Alle ideeën zijn welkom!
- SMILE! Laat aan alle anderen zien dat medewerker zijn in ons jeugdhuis echt fantastisch is! Zo voelen nieuwe leden zich misschien sneller geroepen om je aan te spreken om zelf medewerker te worden.
- Ga mee op medewerkersactiviteiten, daar leer je de andere medewerkers pas echt kennen!
- Doe je medewerkerskledij aan als je aan het werk bent voor het jeugdhuis! Iedereen ziet direct dat jij in ons team hoort en dat ze bij jou terecht kunnen.

ZEKER NIET DOEN:

- Medewerkers hebben respect voor het jeugdhuis, daarom is het not done om tijdens openingsavonden waarop jij tapt gratis drank weg te geven. Een pintje kost slechts €1,30, dus dat is sowieso al bijna gratis!
- Laat niet je hele huishouden slingeren in het drankenkot, je kan er gerust je pull of rugzak even kwijt op een avond waarop jij werkt, maar laat het daar zeker geen weken slingeren!

Anekdote als medewerker:

Toen ik de eerste keer mee ging op jeugdhuisentocht gingen we van jeugdhuis naar jeugdhuis in onze chill-outfit. Het thema werd door

mezelf ingekleed met een oversized t-shirt en losse boxersshort, maar anderen gaven er een iets gekkere toets aan. Zo zag je Peace Paus in een ziekenhuiskleed rondlopen, en nog anderen in pyjama en badjas. Het was een zalig gevoel wanneer onze hele bende losging op de tonen van 'links-rechts' van de Snollebollekes of wanneer we zoals kippetjes begonnen rond te dansen op Gaz Gaz Gaz! De Ressort domineerde gewoonweg de andere jeugthuizen. We konden met gemak weer eens bewijzen dat ons jeugdhuis het allerzotste, marginaalste, leukste is met de beste medewerkers!

## De kern of bestuur

---

De kern is een selecte groep van medewerkers die verantwoordelijk is voor een bepaalde werkgroep. Die werkgroepen zetten zich onder andere in voor de decoratie in het jeugdhuis, het organiseren van activiteiten, De Resstory, en nog veel meer! Opdat deze werkgroepen goed zouden draaien is er iemand nodig die de touwtjes in handen neemt, namelijk een kernlid.

Zelf zit ik niet in de kern, maar toch wou ik enkele woordjes spenderen aan deze fantastische groep mensen. Het wordt soms als vanzelfsprekend gezien dat het jeugdhuis zo goed draait, maar zonder deze mensen achter de schermen zou het jeugdhuis niet het niveau bereikt hebben waar het nu staat!

TO DO voor kernleden:

- Hoe gek je ideeën ook zijn, smijt ze in de groep!
- Spoor je teamleden aan om zelf ook met nieuwe ideeën te komen en geef positieve feedback

- Trek anderen aan om in de kern te komen #toffeende

#### ZEKER NIET DOEN:

- Te veel geld vragen aan de penningmeester, hij heeft dat blijkbaar niet zo graag 😊
- Gedemotiveerd geraken als er niet zo veel volk op de vergadering is
- Voel je niet beter dan een ander, iedereen is evenwaardig!

#### De Raad Van Bestuur (RVB)

---

##### RVB... What's in a name?

De RVB wordt vertegenwoordigd door de beroepskracht, een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een RVB is een wettelijk verplicht orgaan omdat het jeugdhuis een VZW is. Zij voeren elk hun eigen taken uit binnen het bestuur, maar tegelijkertijd is de RVB en de kern één unit die samen beslissingen neemt en de boel runt. De RVB staat telkens klaar voor het jeugdhuis, hun leden, medewerkers en kernleden om eventuele problemen op te lossen, of gewoon om een babbeltje te slaan! Ze hebben heel veel knowhow over het jeugdhuis en kunnen je (bijna) altijd helpen. Dus... laat je volledig gaan met alle vragen.

##### TO DO:

- Kom op voor je eigen mening!
- Geef iedereen de kans om zijn of haar idee te zeggen.
- Stimuleer iedereen om het beste van zichzelf te geven.
- Laat iedereen de kans om dingen te proberen. Fouten maken mag en kan. Niemand is perfect!

## ZEKER NIET DOEN:

- Denken dat je meer bent dan een ander, iedereen is gelijk!
- Achter de toog komen als je niet tapt, tenzij voorzitter + beroepskracht.

## De Ancien

---

Het jeugdhuis werd opgericht op 2 oktober 2006 door een bende ijverige Geraardsbergenaars die op zoek waren naar een plekje om de jeugd te verenigen. Zij die toen de touwtjes in handen namen behoren nu al tot de ancients van de bende. Daarmee wil ik zeker en vast niet doelen op hun leeftijd, maar op hun levens- en jeugdhuiservaring! Eens in het jeugdhuis, altijd in het jeugdhuis! Eens medewerker, altijd medewerker! Zo durven ze zichzelf ook wel eens de OKé (Oud Kern) te noemen. Voor wie De Ressort echt niet kan loslaten bestaan er verschillende alternatieven. Je kan gewoon nog af en toe naar de Zakkaai komen om daar je plekje aan de toog nog eens te veroveren, je kan keer op keer blijven meegaan op medewerkersactiviteit, of je behoort bij de echte badasses en wordt kookie op activiteiten zoals de weekendjes of buitenlandse reis!

Hoe dan ook zijn we altijd heel blij om alle leden, jong en oud, te verwelkomen op activiteiten!

- Lore

# HOT or NOT?

Back in the dayssss...



HOT



HOT

HOT



NOT



HOT



NOT



NOT



HOT



NOT



NOT



HOT

♥ Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 2) ♥





## The Jugendhaus Journey: Unforgettable Memoires

Jelte, het vaste meubilair, was weer eens aanwezig op de mexicLAN. Voor de mensen onder ons dat niet bekend zijn met het befaamde concept van een LAN-party: LAN-Party's zijn het walhalla voor gamers waar de gamers samenkomen in grotten met super-fast wifi voor een onvergetelijk weekend. Gepaard met deze party's zijn drank en slapeloosheid. Dit kan een tol eisen op mensen. Hier begint het verhaal van Jelte the braindead.

24 uur ver in de party had Jelte het overleefd. Met een klein katertje en een glimlach knalde hij er weer tegenaan op de LAN. Na 34 uur kwamen de eerste tekenen van vermoeidheid naar boven. Ik keek op, en daar zat hij dan. Hand in de broek, blik op oneindig voor zich uit te staren. Op dit moment besepte ik dat hij al te ver heen was en dat de enige weg erdoor was.

Met dit in het achterhoofd trokken we de wijde wereld in voor een uurtje of vier. Meerdere pintjes later werden de ogen van Jelte glazig en de spraakzin takelde langzaam maar zeker af. Eenmaal terug in onze gamechair waren we Jelte helemaal kwijt. Sommigen onder ons dachten dat de verschijnselen permanent gingen zijn maar ik geloofde dat Jelte weer de oude ging worden? 48 uur ver was het zover. Het was erop of eronder en we moesten achterhalen of Jelte ooit nog in volzinnen zou kunnen spreken. Enkel oergeluiden... Cedric en ik gooiden de handdoek in de ring en gingen slapen. 52 uur in de Lan: alweer begonnen we aan een lange dag! Iedereen was zijn gangetje aan het gaan. Tot plots Jelte door het deurgat kwam gelopen. Ogen bloeddoorlopen wachtten we af wat er uit zijn mond zou komen en tot ieders verbazing was Jelte volledig hersteld en hervatte hij zijn dagelijkse drankmisbruik.

-Siebe

# Tips & Tricks

1. Gebruik nagellak om sleutels uit elkaar te scheiden. Geef van ieder sleuteltje het handvat een ander kleur.



2. Gebruik een oude labellostick om je geld in te bewaren als je ergens heen gaat. Neemt amper plaats in.



3. Tijd om je ronde te doen met het scheermes? Leg eerst een laagje conditioner op de plaats waar je gaat scheren. Ik garandeer je een babyvelletje!

4. Blijf van je gezicht af, er zit allemaal vuil op je hand en je gezicht is erg gevoelig. Je maakt puistjes erger door aan ze te zitten of te vaak je gezicht aan te raken. Wil je toch je puistje uitduwen, was dan zeker je handen voor je dit doet!



5. Binnenkort staan we allemaal weer in onze tuin aan de BBQ! Geen aanmaakblokjes meer? Met een handjevol chips kom je ook al ver. Chips zijn namelijk verrassend makkelijk vlambaar en ze houden de hitte lang genoeg vast om een zak kolen te laten branden.
  
6. Wat te doen met een scheerwondje? Iedere man is geholpen met deze life hack. Maak het gebied droog waar het scheerwondje zich bevindt, vervolgens dep je vaseline op de plek waardoor het bloeden stopt. Boksers en MMA vechters gebruiken dit in de ring, dus meer badass dan deze oplossing ga je niet krijgen.
  
7. Na het plassen schud je de jonge heer af, maar toch valt er nog een vervelende druppel in je broek. Vrouwen die niet bekend zijn met dit probleem: als een man urineert blijven er altijd een paar druppels achter in de plasbuis die kort nadat ze de broek dicht doen ontsnappen. De oplossing, na het plassen te drukken op de spier tussen je ballen en sluitspier, dit zal zorgen dat de laatste druppels in de pot vallen in plaats van in je broek belanden.



- Ellen

# Ferret legging

Oftewel zo lang mogelijk 2 fretten kunnen verdragen in uw broek! Dit is een wedstrijd die sinds 1970 door een stel mijnwerkers op poten is gezet. Waarom juist twee fretten, of waarom gewoon dat idee? Die beestjes zijn namelijk gravers. Zij amuseren zich dus rot in kleine ruimtes zoals in dit geval dus de broekspijpen.



Dit doen ze enkel bij mannen. Zij mogen geen ondergoed aan doen, de fretten moeten al hun tanden hebben en ze moeten de broek tot aan hun enkels afsluiten zodat ze zeker niet kunnen ontsnappen via de onderkant. Ze hebben dit ooit is bij de vrouwen geprobeerd in hun blouse dan weliswaar, maar dit was geen succes.

Dus het nut van deze wedstrijd is om zo lang mogelijk de fret in je broek te kunnen verdragen. Maar zoals je al gelezen hebt, alles hangt daar zonder enige bescherming.... SHIT DIKKEN !

Het mannelijk instrument wordt dan ook onder de tanden genomen. Het spreekt voor zich dat degene die het laatst uit zijn broek springt, de wedstrijd dan ook wint.

Er zijn ook wat regels aan verbonden, maar wat voor regels... GEEN ALCOHOL OF DRUGS gebruik, en de fretten mogen ook niet verdoofd

worden. Of je er mag op slaan, daar is geen duidelijkheid over. Dat zou alleszins vanuit de buitenkant van de broek moeten gebeuren.



Op 5 juli 1985 is er een wereldrecord neergezet. Maar liefst 5 uur en 26 seconden heeft de heer Reg Mellor de pijn van bijtende beestjes getrotseerd. Hiervoor kreeg hij geen geld! In 2010 werd het record verbroken door het 24min 34sec langer vol te houden.

GOE ZOT !

Enfin, in uw klokkenspel laten bijten door 2 fretten, ze mogen het hebben van mij die gekke Engelsen!

- Melsken

# Bands in de kijker!

## Whitney



Ook in deze ResStory stel ik jullie twee bands voor die ik de voorbije maanden ontdekte en beluisterde. Whitney is daar één van! Whitney is een Amerikaanse band die wel zeven (!) leden telt. Enkelen van hen deden al wat ervaring op in andere bands zoals Smith Westerns en Unknown Mortal Orchestra. Zelf ontdekte ik deze band doordat één van hun liedjes in een aflevering van De Mol werd gebruikt. Lang leve Shazam! Whitney is nog een prille band. Deze zeven binken vormen nog maar een band sinds 2015 en iets minder dan een jaar later brachten ze hun eerste album getiteld 'Light Upon The Lake' op de markt. Kort hierna vertrokken ze op tour door Europa. Ze sluiten zich aan bij het genre indierock. Deze band is perfect voor de temperaturen die eraan zitten te komen: gezellig op een terrasje met een glaasje whatever in de hand en Whitney op de achtergrond! Als je geïnteresseerd bent, heb je geluk want ze zijn te zien op Rock Werchter en Best Kept Secret Festival!

## Equal Idiots

De tweede band is er eentje van eigen bodem! Als je een beetje een StuBru-luisteraar bent, heb je hun liedjes wellicht al talloze keren gehoord. Als ik Equal Idiots hoor, denk ik meteen aan *goeie*, vettige garagepunk. Deze tweeledige band bestaat al sinds 2012 en gebruikte deze tijd zeer nuttig. Zo waren ze De Nieuwe Lichting 2016 van Studio Brussel en schopten ze het in datzelfde jaar tot in de finale van Humo's Rock Rally! Ze brachten ook al een EP uit waarop *Salmon Pink* mocht pronken, de single die een aantal weken in De Afrekening stond. Ben je fan van *Black Lips* of *Thee Oh Sees*? Dan zijn de Equal Idiots zeker iets voor jou!



- Hanne

# Medewerker in de spotlight



Ons Emily of Emily'ken, of voor de goede vrienden Emeloeze en voor de marginale vrienden Yana, is voor de trouwe jeugdhuisbezoeker waarschijnlijk wel een bekend gezicht. Ikzelf leerde Emily kennen toen ze medewerker werd op haar 15 jaar en eigenlijk nog geen pintjes mocht drinken! Daarna was ze niet meer weg

te slaan van haar vast plekje achter te toeg. Na zeven jaar kan je haar daar nog altijd vinden ;)!

Moest je ze nog niet kennen, begin dan zeker eens een gesprekje met haar. Zo kan ze je veel vertellen over Zweden, waar ze enkele keren per jaar naartoe gaat en waar ze haar hartje verloren heeft. Moest je haar toch niet onmiddellijk vinden, volg het geluid van haar aanstekelijke lach! Je kan niet anders dan spontaan meelachen!

We hebben veel aan ons Emeloeze te danken! Zo heeft ze vele jaren in het bestuur gezeten, was ze verantwoordelijke voor de afterschool, partygames en was ze zelf ondervoorzitter! Maar ze zet zich niet alleen al vele jaren in het voor het jeugdhuis, zo doet ze nog ander vrijwilligerswerk en kan je haar ook terug vinden als medewerker op festivals. Na al dit harde werk, studeert ze ook nog eens Sociaal Werk. Ons Emeloeze kan dus alles!



### Nog enkele weetjes:

- Ze heeft superleuke ouders die rijden met een mobilhome. De ResSort Mobile die vaak meeding op weekendjes.
- Ze is een sneakeraddict.
- Stiekem wil Emily een gabber zijn. Denk aan haar marginale vestjes!
- Ons Emeloeze staat er ook om bekend om van tijd tot tijd eens een lomp geval te zijn. Zo heeft ze aan het trapje van frituur De Brug haar voet omgeslaan waardoor ze enkele weken in het gips moest. AUWTCH!
- Ze heeft een rode Mini Cooper, Roodkapje genaamd.
- Ze heeft een lieve kat, Balou.
- Later wordt ze steevast een crazy cat lady.
- Als ze een beetje teveel gedronken heeft, verandert Emily naar Emily Kroket.
- Tot slot, ze is een gezellige madam!



- Elke & Alien



♥ Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon (deel 3) ♥



ladder  
zait

# Activiteiten

Vrijdag 7 april	Jeugdhuizentocht (JH gesloten)
Zaterdag 15 april	Metaaldetector
21-22-23 april	Bedankingsweekend (JH gesloten)
Zaterdag 22 april tot 00u	Collegefuif
Vrijdag 28 april tot 00u	Karmelietenfuif
Zondag 7 mei	Seniorenavond
Vrijdag 19 mei	Pyjamaparty (medewerkersactiviteit)
Zaterdag 20 mei	Jazz & Blues
Vrijdag 7 juli	Drum & Bass
Woensdag 26 juli	raPUNKzel

# Openingsuren

Vrijdag 15:45 tot 17:45 (enkel tijdens schoolweken)

20:00 tot 02:00

Zaterdag 20:00 tot 02:00



## OPMERKING:

- Leden met een lidkaart 2015-2017: deze vervallen op 31 augustus 2017 en niet op 30 september 2017. Zij kunnen daarna net zoals nieuwe leden een nieuwe lidkaart kopen aan 2 euro, ongeacht de leeftijd.
- Leden met een lidkaart 2016-2018: deze vervallen op 31 augustus 2018!  
Voor vragen omtrent de lidkaart: [promo@deressort.com](mailto:promo@deressort.com)



MEIAADDETEKTÖR  
LÅTERDAG 15 APRIL

CARNATION

CARNEIA

HEDONIST



VER  
MIL  
ION

KoyalFake