

driemaandelijke uitgave / P808040 / Afgiftekantoor 9500 Geraardsbergen



“Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender, daar zijn de mensen gelijk en tevree”



Editie 24 – Januari 2017

V.U. VZW JH De Ressort - Nele Macharis – Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen
Eindredactie: Elke Everaert

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Poetsman Marc	4
Wistjedatjes	10
Fernand, wie is hij en wat doet hij?	13
Vriendschapsboekje	15
Grinch or Santa	20
Gotta watch 'em all!.....	21
Band in de kijker.....	24
Tips & Tricks	25
7 Tips to nail de examens.....	26
Netsky in G-Town? Say WHAAAT?!.....	27
Opkomend Belgisch Talent	28
Medewerker in de spotlight.....	30
Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon.....	31
Activiteiten	34
Openingsuren.....	35

Voorwoord

Beste bestuurders, medewerkers, leden, niet-leden & sympathisanten

Ons jeugdhuis en De spiraal bestaat ondertussen 10 jaar! Dit konden we niet zomaar laten passeren, en daarom hielden we de "24h van De Ressor". Een volledige dag vol cadeautjes, ochtendgymnastiek, feestjes, gratis vat, een vatjig bitterballencontest en een mooi galabal van de jeugddienst om mee af te sluiten.. Een memorabele avond!

Hop naar ons volgend jubileum, ik kijk er alvast naar uit! Tijdens ons verjaardagsweekend kwamen onze oud-medewerkers nog eens de handen uit de mouwen steken! Ze organiseerden een avond vol activiteiten en herinneringen. Fijn om al die oude gezichten nog eens weer te zien! Bedankt ouwe zakken!

Ondertussen zijn we ook op teambuilding geweest met het bestuur. We gingen een initiatie-cursus djembé volgen. Twee dingen hebben we daarvan onthouden:

1. Uw handen doen daar echt wel van pijn.
2. TUM TUM BAES.

Dat ons jeugdhuis memorabel is, jup dat weten we! Daarom gingen we dat alvast nog eens bewijzen in Kasterlee. Wij gingen op RADAR, een vormingsweekend voor jeugdhuisen en waren daar met 24 medewerkers aanwezig. Alweer het grootste jeugdhuis dat aanwezig was, en dat zullen ze geweten hebben!

Het jaar 2016 hebben we in schoonheid afgesloten op kerstdag, waar we met de beste familie een dikke party gehouden hebben!

Ik wil al onze medewerkers, bestuurders en bezoekers bedanken voor er alweer een fantastisch jaar van te maken! HOP naar 2017, we maken er weer een crazy jaar van. Vol muilkjes, lekjes, drankjes en vette feestjes!

Een trotse voorzitter, Jitse AKA Maister



Poetsman Marc

- Jeugdhuis De Ressort aan de Dender

Jullie kennen hem misschien niet maar Marc is onze held van het jeugdhuis! Elke zondagmorgen komt Marc ons jeugdhuis weer helemaal netjes maken. Daarom willen we hem op deze manier ook eens in de bloemetjes zetten! Op de voorpagina van deze prachtige ResStory zie je Marc stralen met zijn hondje Prada!

Volgend liedje heeft Marc zelf geschreven geïnspireerd door Vader Abraham – Het kleine café aan de haven.

De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad.

En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad.

De neonreclame die knipoogt langs de ramen,
het motregent zachtjes op straat.

De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat.

Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar zijn de mensen gelijk en tevrede.

Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

De toog is van koper toch ligt er geen looper,
de lp's hangen aan de muur.

De boxkast maakt meer lawaai dan de laptop,
een pilsje dat is der niet duur.

Een mens is daar een mens, rijk of arm, 't is daar warm,

geen monsieur of madam, maar W.C.
Maar 't glas is gespoeld in het helderste water,
ja, 't is daar een heel goed jeugdhuis.

Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar zijn de mensen gelijk en tevrede.
Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt.
Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen dat is daar een pakje chips.
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij!

Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar zijn de mensen gelijk en tevrede.
Daar in Jeugdhuis De Ressort aan de Dender,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.



■ Een nieuw werkingsjaar, een splinternieuwe editie en al direct bad news. 'Body Talk' –mijn vorige rubriek– bestaat niet meer.

■ I know en hoor het jullie al zeggen 'Oh zo jammer, ik was enkel lid

geworden omdat ik juist dát het liefst las' MAAR

surprise, het krijgt gewoon een nieuwe naam. Ik stel jullie voor: Miss.Cellaneous! Natuurlijk hadden jullie het al gelezen hiernaast, maar toch even een korte voorstelling. Miss.Cellaneous komt van het woord 'miscellaneous' (Engels) en betekent gewoon 'divers'. Het houdt dus in dat mijn rubriek vanaf heden ten dage niet enkel over 'body' stuff gaat, maar veel breder zal zijn. Wat je er zal kunnen lezen, is een verrassing – voor jullie en mezelf –, maar ik beloof dat het awesomlyinteresting zal zijn. Here we go and we go hard.

Onze generatie a.k.a. 'Generatie Alles' komt vandaag aan bod. Wat je hieronder zal lezen, is niet klakkeloos overgetypt van het internet –toch niet alles ;) -, maar is een combinatie van verschillende artikels, eigen mening en ervaring. Wees niet kwaad want je zal jezelf herkennen me dunkt.

Volgens een columniste zou Generatie Alles (GA), alles kunnen en mogen omdat de wereld waarvoor de vorige generaties zo gevochten hebben, toch zal instorten (whatthefuck?). Laat me even de 'problemen' waarmee GA te kampen heeft dezer dagen opsommen –nee, dit heb ik niet uitgevonden– :

- te veel vrije keuze waardoor we geen keuze meer kunnen maken;
 - te veel kunnen en mogen doen waardoor we verlamd geraken;
 - te veel zelfexpressie (ookwel uiting genoemd) die zich uit in het plaatsen van fancy en hipsterige foto's van onszelf, ons eten en veroveringen of reizen ...hoewel iedereen weet dat deze niet bepaald de werkelijkheid representeert.
- I hear you saying 'BUT WHO GIVES A F**K', right?

The thing is dat we duidelijk niet meer genoeg om dingen geven om er echt iets aan te (willen) veranderen.

- informatieoverload... en eigenlijk een overvloed aan alles, waardoor we tegen niets meer protesteren en alles steeds meer op een bordje voorgeschoteld willen krijgen;
- te veel vrijheid om eruit te zien zoals we zelf eruit willen zien en toch constant oordelen...de hele dag oordelen want daardoor voelen we ons toch dat ietsje beter over onszelf. #quitruestory



En op relationeel vlak gaat het er blijkbaar zo aan toe: GA heeft relaties die monogaam zouden kunnen zijn, maar het uiteindelijk niet zijn omdat er nog zoveel meer is op de wereld. Vreemdgaan wordt gezien als de normaalste zaak en het is best ok, want anders voelen we ons vastgeketend. MAAR toch zijn dit soort relaties dan toegestaan omdat we niet alleen willen zijn...terwijl alleen zijn een luxe is of zal worden. Het recht om alleen te zijn wordt duidelijk niet volledig benut en ervan genieten komt zo goed als niet ter sprake want eens alleen kan het zijn dat de grond van onder onze voeten vandaan zakt.

En tegelijkertijd is er een switch gemaakt als het over taboes gaat: over seks praten en naaktfoto's sturen kan, mag en is geen rareiteit meer, terwijl afhankelijkheid een taboe is. Eigenlijk zweven we allemaal omdat er gewoon niets meer vast is. Vaste contracten zijn moeilijk te verkrijgen, waardoor we ons gelukkig prijzen met ons vrije bestaan...dat eigenlijk niet zo vrij is. Glijdende uren lijken een godsgeschenk, maar de grote verantwoordelijkheid om zelf de werktijd in te delen zorgt ervoor dat we stress krijgen. Gelukkig zijn er ook nog die welverdiende vakantiedagen, waardoor we even kunnen ontsnappen aan de realiteit. Al dan niet in een vakantiehuis ergens in 't Zuiden waar het leven zoveel beter is.

Over huizen gesproken: hoeveel mensen wisselen niet van huis om uiteindelijk een gevoel te hebben dat ze nergens meer thuishoren. We kunnen en mogen overal ter wereld wonen en reizen omdat we nu eenmaal de mogelijkheden hebben en ohwee als we het laatste toch niet doen #jemistvanalles. Want stel je voor dat je de kans mist om jezelf te leren kennen ...ergens aan de andere kant van de wereld. Want we hebben blijkbaar een probleem met onszelf

vinden, zonder te beseffen dat het dwangmatige zoeken het vinden misschien verhindert.

Om maar te zwijgen over het zoeken naar de 'juiste vrienden', waar we voor de volle drie maand van houden en erna misschien niet meer zien (in real life) omdat we de mogelijkheid hebben om met elkaar in contact te blijven dankzij (?) de sociale media. Een geluk dat we berichten naar elkaar kunnen sturen die de ontvanger (ookwel 'juiste vriend' genoemd) perfect kan negeren zonder er later een uitleg aan te geven, want waarom niet. Vriendschappen zijn zo gemakkelijk te maken tegenwoordig dat mensen vaak niet meer weten wat waardevol is helaas. Een leuk persoon die je de nacht ervoor ontmoet hebt op een of ander feestje blijkt opeens belangrijker te zijn dan mensen die je al jaren kent omdat die interessanter of knapper of godmayknowwhat is.

Maar tegelijkertijd willen we die oude vrienden ook niet kwijt, omdat we bang zijn om vergeten te worden...en we zijn tegenwoordig niet enkel daarvoor bang, maar ook om volgende zaken:

- Bang voor de toekomst en de mogelijke schulden die we gaan maken.
- Bang dat we foute keuzes maken.
- Bang dat we straks niet de job hebben waarvoor we zoveel tijd hebben verloren achter die banken op die verdomde universiteit of hogeschool.
- Bang dat we onze dromen uiteindelijk niet waar kunnen maken.
- Bang voor de mening van anderen rondom ons.
- Bang dat we niet genoeg leven of geleefd hebben.



We zijn zo bang voor alles en tegelijkertijd niets dat we uiteindelijk geen idee meer hebben van wat we met onszelf moeten: we verdrinken in kortstondige liefdes om niet vastgeketend te eindigen, we gebruiken verdovende middelen (op feestjes) om naar een higher level te gaan of om even te ontsnappen aan de harde realiteit, we vluchten van vanalles omdat we het soms gewoon niet meer aankunnen... om dan de volgende (brakke) dag je benen amper te kunnen bewegen omdat je zo zwaar bent uitgegaan, je geestelijke gezondheid de prijs betaalt voor de euforie van de voorbije nacht, je eigenlijk niet meer kan praten en jij je telefoon even niet opneemt omdat je niet meer capabel bent

om te communiceren. Die brakke dag zorgt er eigenlijk voor dat je eindelijk nog eens (katerige en brakkerige) innerlijke rust hebt.

Generatie Alles aanvaardt uiteindelijk de situatie zoals die is en probeert snel te vergeten wat de dag voorheen gebeurde, terwijl die (GA) hartverscheurend alleen in bed ligt.

Gemakkelijk is het wel, zo klagen over die GA die alles aan zich voorbij laat gaan en zich ook letterlijk laat gaan, maar laten we niet vergeten dat er hier niet veralgemeend moet worden. Er zullen altijd allerlei types mensen bestaan en ja, dingen worden nu eenmaal anders gedaan dan vroeger en alles evolueert CONSTANT. Wij moeten gewoon meegaan, want doe je dat niet dan word je gewoon opgeslorpt. Versta mij niet verkeerd, lieve Ressoritiaan, ik ben niet akkoord met alles wat ik hierboven heb geschreven, maar ik herken mezelf in vele gevallen helaas (?). Ik ben er niet 100% fier op, maar soms maak ook ik deel van Generatie Alles ofwel 'Generatie Alles willen, maar niet weten hoe'. Wat mij het belangrijkste lijkt: we moeten evolueren van een generatie die veel wil, naar een generatie die 'doet'. En om lekker cliché te eindigen:



Voor zij die niet door hebben over wat het hieronder gaat:
ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE!



Oh ja, dit is een Ongeïdentificeerd Parasiet Vis #dafaq

- Madaars

Wistjedatjes

WIST JE DATJES, een rubriek gebracht met de nodige humor en de must-know van het moment!

Heeeeeeeeey fa!

...Een nieuw werkjaar betekent...
...een nieuw begin van ons seizoensgebonden...
...Resstoryboekje en dat betekent ook...
... nieuwe leden...
... WELKOM! ☺



Ons 11^{de} werkjaar is sinds eind september van start gegaan...

... beginnend met een medewerkersweekend in het verre verre Willebroek...
... waar een beetje dansen in de Carré niet overbodig bleek...
... zo een weekend staat centraal als de start van een nieuw werkjaar, met een nieuw bestuur, nieuwe vormingen en veel lekkers van onze kookies.

We namen met enkele traantjes afscheid van lieflijke bestuursleden...

... onze cheftechnieker Bram Rondelle...
... onze ferme madam Ellen Penninck...
... voormalig penningmeester Lukas Welleman...
... ook losse bestuursleden en medewerkers hielden er mee op...
... allemaal Ressortianen naar ons hart, fantastische mienjsken die we zo graag zien. Dank jullie wél voor de inzet! <3

In oktober vierden we onze 10^{de} verjaardag...

... zo kwam Zangeres Martine nog eens piepen met haar grootste hits...
... en stond onze First Lady, Lynn Saegerman voor het eerst met haar bandje op het podium...
... en op zaterdagavond stond Yah Tararah! op onze Oktoberfest VI affiche...
... jawadde dadde...
... de aftermovie van dat spetterend weekend kan je steeds vinden op onze website of YouTube kanaal, check it out.

Volgende activiteiten zijn gepasseerd...

... zo denken we aan ons Halloweenfeestje...

... Beats Got Mixed, een dik event met dj's uit eigen streek onder hun label BGM, many thanks to Niek Ogiers...

... mwah mwah mwah (dit zijn kusjes)...

... Princess Kaxel en zijn tapploeg met Keytello...

... en PROJECT eXamen met hun kersteditie 😊

Formaat magazine? Whut?...

Formaat is de overkoepelende organisatie voor alle jeugdhuizen in Vlaanderen...

... en die leveren topwerk...

... de bende van Formaat boxen af en toe weekendjes met vormingen en workshops in elkaar...

... voor iedere medewerkers wat wils...

... en zo ging het strafste jeugdhuis naar Kasterlee op Radar Under Construction...

... waar B3 mocht genieten van ontbijt op bed...

... en waar ons jeugdhuis de award van beste verklede jeugdhuis met voorsprong in ontvangst mocht nemen...

... just sayin! 😊

3 minuten en 10 seconden...

... zo snel gingen al onze 475 tickets voor Party For Life, de deur uit...

... maar met zo'n geweldige line-up kan dat ook niet anders...

... met als kers op de taart...

... NETSKYYYYYY...

... Jeugdhuis De Ressort won de Studio Brussel wedstrijd en strikte de éنية echte Boris voor Party For Life...

... met als resultaat 4000 euro naar ons goed doel...

... De Kleppe, een goed doel dat zich inzet in het onderhouden en organiseren van een vakantieverblijf in het groene Everbeek voor personen met een beperking of zorgnood...

... en ook een lief gebaar naar de oprichter van dit jeugdhuis, Robin Ronsyn.



Zoek, volg en like ons...

... want ons jeugdhuis doet af en toe eens zot...

... blijf op de hoogte van al onze activiteiten...

... voorbeeldje(s): Talent @ Jh De Ressort & Fiesta Latina...

... ohja, voor de talentenjacht inschrijven via

luna.marie.bogaert@gmail.com...

... de moeite waard om deel te nemen, maar ook zeker de moeite waard om te komen kijken...

Psst, we zijn op medewerkersweekend NIET naar de Carré geweest voor een dansje, maar wél in het plaatselijk jeugdhuis...

... onze avonturen werden gefilmd en staan op

www.YouTube.be/JeugdhuisDeRessort (checken)...

... CHECK IT OUT!

Tot slot wensen wij jullie allen een liefdevol 2017...

... hou zeker onze kalender in het oog...

... want er komen alweer veel activiteiten waar je moet naartoe gaan...

... zeg het maar aan je mamsie, tis van moeten, moeten moeten moeten...

... of zoals Haroon uit Temptation zou zeggen: 'je hebt kijken en kijken kijken'.

Daaaaaa-aaaaaaaag!



Fernand, wie is hij en wat doet hij?

Fernand had van jongs af aan interesse in de stadssamenleving. Dit door actief te zijn in de KSA, de jeugdraad en de armoede vereniging.

Fernand werkt in de Mutualiteit (CM), daar kreeg hij de reflex om mensen te helpen en beleid te voeren. Het beeld dat hij wil bereiken is: 'ELK kind zijn talent laten ontwikkelen, ongeacht de socio-economische achtergrond en de thuissituatie. Een goed leven voor jonge gezinnen en senioren. Een warm Geraardsbergen'



In 2012 heeft hij meegedaan aan de verkiezingen en daardoor is Fernand actief geworden in de politiek. In 2013 is hij Schepen geworden. Meer bepaald, Fernand is de eerste schepen. Dit houdt in dat hij de rechterhand is van de burgemeester en zijn taak op vergaderingen overneemt als de burgemeester er zelf niet kan bij zijn. Voor de jongeren die in een studentenclub zitten, dit komt overeen met de functie Vicepraeses.

Hij heeft 4 bevoegdheden, namelijk Jeugd, Onderwijs, Gelijke kansen en Internationale solidariteit. Hij heeft deze bevoegdheden gekozen door zijn actief jeugdleven en het zijn ideale bevoegdheden voor een beginnende politicus.

Fernand vindt het belangrijk dat jongeren in de politiek gaan vanuit het hart. Dat ze goede ideeën hebben en willen meewerken aan de samenleving van de stad. Liever jongeren die hun hart volgen dan een

topmanager. In de politiek heb je zeggenschap en kan je beweging brengen in de samenleving.

Dankzij de CM en het vrijwilligerswerk heeft hij een maatschappelijke visie gekregen en is hij naar de politiek gegaan.

Fernand wilt zijn positieve energie op een maximale manier ten dienste zetten van de stad.

De weekindeling van Fernand bestaat uit: van maandag tot vrijdag actief zijn in de politiek (vergaderingen, mensen ontmoeten,...) in kader van zijn bevoegdheden. Daarbij werkt hij nog deeltijds in de CM. In het weekend kan je hem vinden op allerlei evenementen en activiteiten. Hij doet dit zodat hij dan heel aanspreekbaar is voor de mensen van onze stad en deelgemeenten. Hij apprecieert de vrijwilligers die hieraan allemaal deelnemen en evenementen zijn een goede voelspriet voor wat er zich allemaal afspeelt in onze samenleving.

Ondanks zijn drukke agenda heeft Fernand nog tijd voor ontspanning. Hij heeft van kinds af aan interesse in muziek. Je kan hem terugvinden in concerten van de Concertband Cecilia Geraardsbergen. Hij ziet dit als een uitlaatklep van zijn druk politiek leven. Verder is hij ook nog KSA oud-leiding.

Ik heb Fernand gevraagd wat zijn raad is voor de jeugd van nu:

“Informeer uzelf echt goed en laat je niet leiden door sloganeske of populistische taal. Laat ons samenwerken aan een warme samenleving zonder individualisme, “Trumpisme” of “ik-verhalen”.

- Lars

Vriendschapsboekje

Jullie kennen het allemaal zeker en vast nog: de vriendschapsboekjes die vroeger in de klas rond gingen van vriendje naar vriendje! Want wanneer je BFF je vroeg of je in zijn/haar boekje wou schrijven, dan vulde je dat met veel liefde en in je netste handschrift in! Om deze nostalgie bij ieder van jullie op te wekken vroegen we alvast aan Annabel en Jochim om ons vriendschapsboekje in te vullen en zo een stukje van zichzelf bloot te geven!

Naam: Jochim Michiels

Geboortedatum: 12/11/'99

Bijnaam in het jeugdhuis (of daarbuiten): Joki

Als het jeugdhuis niet zou bestaan dan zou ik...: niets hebben om 's vrijdags naar uit te kijken

Lievelingsactiviteit in het jeugdhuis:
Rapunkzel

Met deze celeb word ik wel eens vergeleken: Charlie Hunnam

Lievelingsdier: duif

Toen ze me vroegen als ik klein was wat ik later wou worden, dan antwoordde ik: gitarist

Mijn lievelingseten is pizza , maar lasagne eet ik echt niet graag!

Persoonlijke zenuwtrek volgens vrienden: wiebelende benen

In een volgend leven wil ik graag terugkeren als: RESSORTIAAN

Dit wil ik nog even zeggen: in het jeugdhuis heb ik geen nieuwe vrienden gemaakt, ik heb er een nieuwe familie ontdekt. De gekste, wonderbaarlijkste mensen die je je maar kan voorstellen. Het is echt gek dat het lijkt of ik bijna iedereen van het jeugdhuis al jaren ken, ook al ken ik ze nog maar een paar maandjes!



Van deze jonkie in ons jeugdhuis gaan we over naar een echte beroemdheid: Annabel Van Laethem! Samen met haar ventje Matte staat zij altijd klaar voor ons! Wie deze topdame nog niet kent (foei!) ... komt op de volgende bladzijde al wat meer te weten!

Naam: Annabel

Geboortedatum: 12/04/'87

Bijnaam in het jeugdhuis (of daarbuiten):
Wankebelia

Als het jeugdhuis niet zou bestaan dan zou ik...:
meer nuchter lopen :D

Lievelingsactiviteit in het jeugdhuis: Oktoberfest, weekendje en Buitenlandse Reis

Met deze celeb word ik wel eens vergeleken:
geen

Lievelingsdier: my dogs

Toen ze me vroegen als ik klein was wat ik later wou worden, dan antwoordde ik: "da weet ik nog nie se..."

Mijn lievelingseten is witloofrollekes, maar spruiten eet ik echt niet graag!

Persoonlijke zenuwtrek volgens vrienden: geen idee, ik ben perfect!

In een volgend leven wil ik graag terugkeren als:
opnieuw als mama!

Dit wil ik nog even zeggen: Jullie zijn goed bezig!!!

Doe zo verder en tot het volgende feestje!!!

Vul zelf ook ons vriendschapsboekje in, laat dit achter in het jeugdhuis, en wie weet verschijnen jouw originele antwoorden in de volgende Resstory!



Naam:

Geboortedatum:

Bijnaam in het jeugdhuis (of daarbuiten):

Als het jeugdhuis niet zou bestaan dan zou ik...:

Lievelingsactiviteit in het jeugdhuis:

Met deze celeb word ik wel eens vergeleken:

Lievelingsdier:

Toen ze me vroegen als ik klein was wat ik later wou worden, dan antwoordde ik:

Mijn lievelingseten is _____, maar _____ eet ik echt niet graag!

Persoonlijke zenuwtrek volgens vrienden:

In een volgend leven wil ik graag terugkeren als:

Dit wil ik nog even zeggen:



- Lore





Grinch or Santa

THE GRINCH

OR



Gotta watch 'em all!

Jaja, vriendschappen, het is weer zover! De examens staan voor de deur. En dat betekent maar één ding: keihard series bingewatchen! Wat moet ne mens anders doen tijdens den blok? Aangezien ik goed genoeg weet wat het betekent om te moeten blokken, dacht ik jullie toch even wat tijd uit te sparen en voor jullie op te lijsten welke series de moeite waard zijn. Hopelijk kom je de blokperiode net door met deze series. 😊

Men neme een stoere motorbende, enkele rivaliserende motorbendes en een hottie in de hoofdrol: dé ideale cocktail voor een onwijs gave serie als **Sons of Anarchy**. Hecht je best niet te veel aan de personages, want taferelen à la George R. R. Martin zijn hier niet vreemd, wel in mindere mate dan in GoT uiteraars. Drama binnen de motorbende zelf, drama binnen de familia, drama tussen de verschillende bendes, een paar drive-by shootings, een paar mensen on fire zetten, genitals afchoppen en dan ne keer verbroederen: alles kan en alles mag! Casting van de bovenste plank, en ook de regisseur, Kurt Sutter, schuwt zelf het betere acteerwerk niet; samen op de Bühne met zijn eega Katey Sagal in een toprol, fireworks verzekerd!

Note: de hoofdacteur (tough guy Charlie Hunnam) werd oorspronkelijk gevraagd om de rol



van Mr. Grey (50 shades dus) op zich te nemen, maar bedacht zich gelukkig nog op tijd. Goeie move voor je carrière, Charlie! Al zou ik '50 shades' wél gezien hebben als jouw blote bast (en andere lichaamsdelen) erin voor kwamen.

NARCOS is dan weer de verfilming van het levensverhaal van – of eerder de



jacht op en de dood van – the man, the legend: Pablo Escobar! Zin in een wijze serie waarbij je constant denkt “Fok, dees is (plus ou moins) echt gebeurd ofwa?!”, dan is dit een dikke aanrader. Geeft een weergave van het luilekkere leventje van drugsbaas Escobar, en ook de andere zijde: de jacht op Escobar door de DEA. Pablo wordt geportretteerd als de ideale

pater familias (nog steeds beaamd door zijn zoon, volgens een interview in Knack), en tegelijkertijd als de schurk die de DEA en de Policía één voor één neerknalde. Wijs! Zeker checken, hijos de puta!

Ook **True Detective** is een zware aanrader. Fan van Twin Peaks? Dan is deze serie zeker iets voor jou. De beklemmende sfeer, die Twin Peaks zo typeerde, waait door het volledige eerste seizoen van True Detective heen. De serie zit zodanig knap in elkaar, dat je na de seizoensfinale opnieuw vanaf het begin wilt kijken om zo weer nieuwe details op te merken. Dus je kan gewoon het eerste seizoen opnieuw en opnieuw herbekijken; het tweede seizoen kan je skippen als je dat wilt. Schitterende acteerprestatie van Matthew McConaughey ook. Je kan je amper voorstellen dat diezelfde acteur ook in zoetsappige romcoms en zelfs Magic Mike meespeelde.



Wens je graag de examenhel wat te relativeren? Dat kan met **American Horror Story!** De ideale feelgood-serie om te beseffen dat er nog ergere dingen bestaan dan die verdomde examenperiode. Lopende draad door de serie heen:

bloed, weirdo's en horror. Op dit moment zit de serie aan het 6^e seizoen, en elk seizoen laat je kennismaken met een nieuwe setting en nieuwe personages. Onder andere haunted mansions, een circus met freaks (het trauma opgelopen door Carnivàle komt opnieuw de kop opsteken) en een gesticht passeren de revue. Een best wel aangename serie die je je eigen penibele situatie compleet doet vergeten. Is American Horror Story toch net iets té erg voor jou (we kijken naar niemand, Robin De Clercq), dan kies je beter voor de nieuwste Netflix-hype **Stranger Things**. 3 jongetjes willen op eigen houtje de verdwijning van hun bff oplossen, en komen dan het creepy meisje Eleven tegen. Leuk evenwicht tussen drama en sci-fi, afgewerkt met een vleugje horror en een schitterende Winona Ryder.

Misschien ook wat lichtere kost? Dat hebben we voor jou ook in de aanbieding! Wat dacht je van een serietje met James Franco in de hoofdrol? Dan stem je best af op **Freaks & Geeks**. De titel verradt het thema van de serie al: het leven van jocks, cheerleaders, mathletes en nerds at high school. Franco neemt de rol van sexy low-lifer op zich, en doet dat met verve. De serie dateert uit 1999, maar is nog steeds zo wijs om te zien. Liever een serie die wat actueler is? Dan is **Community** misschien wel iets voor jou! De hoofdrolspelers zijn college students met een gemiddelde leeftijd van zo'n 30 jaar (voel je al maar meteen beter over je eigen studeer-carrière!). Droge humor en de meest bizarre situaties, dé kernwoorden van de serie. Ideaal om de boeken even een halfuurtje (of een halve dag) aan de kant te schuiven.



- xoxo Sarah

Band in de kijker

Deze ResStory is de 'Band in de kijker'-rubriek lichtjes anders! Hoewel een tijdsgebrek tijdens de blokperiode en de daaropvolgende examens veelal geen hulp is, gaf het mij wel inspiratie om het deze editie anders aan te pakken. Deze keer presenteer ik jullie niet twee bands, maar maak ik een lijstje van liedjes waarbij je helemaal tot rust kan komen of net helemaal op kan losgaan! Ook als je geen examens hebt, zijn deze liedjes zeker de moeite waard om in al je afspeellijsten toe te voegen ;)

- Red Hot Chili Peppers – Can't Stop
- A Tribe Called Quest – I Left My Wallet In El Segundo (check zeker ook eens de Vampire Mix, volgens velen is deze versie beter dan het origineel, maar hierover oordelen, laat ik aan jullie over ☺)
- Oasis – Champagne Supernova
- Counting Crows – Accidentally In Love (dit liedje ken je misschien van Shrek 2 ☺)
- Jack Garratt – Surprise Yourself
- Kings of Leon – Radioactive
- Deniece Williams – Let's Hear It for the Boy
- Lord Huron – Ends of the Earth
- Loggins and Messina – Danny's Song
- The Wombats – Let's Dance to Joy Division

Daarmee is 2016, volgens De Morgen het jaar dat de muziek stierf, afgelopen. Ik geef De Morgen geen ongelijk en wil daardoor even de tijd nemen om enkele overleden artiesten, waaronder ook een aanzienlijk aantal van mijn muzikale helden, te vermelden.

Rust zacht David Bowie, Glenn Frey, Prince, Leonard Cohen, Rick Parfitt, George Michael, Maurice White, Phife Dawg en Toots Thielemans.

- Hanne

Tips & Tricks

Met de feestdagen komt er naast al dat lekkere eten vaak ook heel wat lekkere drank bij kijken met de gekende gevolgen nadien. Gebruik deze tips and tricks om een kater te voorkomen, sneller te laten weggaan of gewoon te ondergaan.

1. Drink een liter melk voor het zuipen. Dit legt een slijmlaag op de bodem van de maag en helpt tegen het kotsen. DRINK GEEN MELK NA HET ZUIPEN! Dit gaat gegarandeerd fout.
2. Drink geen bubbels, deze drankjes worden sneller opgenomen in het bloed en veroorzaken ergere katers.
3. Voorkom een kater, blijf dronken! Dit is een feilloos recept! Er zijn heel wat mensen die zo, zonder enige last van katers hun leven doorkomen. Ze worden ook wel alcoholisten genoemd.
4. Drink voor je gaat slapen 2 glazen water. Dit verdunt het bloed en zorgt ervoor dat je sneller nuchter wordt.
5. Voor de mensen die geen water meer binnen krijgen geldt nog een noodoplossing: 'vinger in de keel!'
6. Seks is goed voor alles maar zeker ook voor een kater! Het zorgt voor het stofje oxytocine, wat zorgt voor een verminderde pijnprikkel en een goed gevoel.
7. Vettig eten zou volgens velen helpen, maar niets is minder waar. Het wordt zelfs sterk afgeraden. Je lichaam is nog steeds alcohol aan het verwerken, een hoop calorieën en vet kunnen er dan echt niet meer bij.
8. Onderga je kater niet alleen, zoek een lotgenoot. Gedeelde smart is halve smart.

- Ellen

7 Tips to nail de examens

*Veel van onze Jugendhousekids zijn zeer hardwerkende studenten!!
Daarom leek het ons wel handig om hun even wat tips mee te geven hoe zij van hun examens en blok alsdan nog een vetstrakke periode maken (Deze tips zijn niet empirisch onderbouwd):*

- 1) Vermijd alcohol ... overdag. 'S avond een pint of twee drinken met de maaties zou naar het schijnt geen invloed hebben op uw leerproces. Indien deze avonden uitlopen neem je het er even van en kater je goed uit zodat je de dag erna weer kunt invliegen.
- 2) Studeer in een vertrouwde omgeving en probeer niet telkens van plaats te veranderen. Mensen binnen ons jeugdhuis studeren al jaren elke blokperiode op dezelfde plaats in het jeugdhuis. Zo hebben we bijvoorbeeld medewerker en kernlid Jelte dat nu al 3 jaar in het jeugdhuis worstelt met de kinesitherapie
- 3) Maak een goede studieplanning! Plan alle dagen en uren dat je wilt spenderen aan een vak van tevoren goed in zodat je beseft hoeveel tijd je aan het verspillen bent als je het internet aan het afschuimen bent op zoek naar entertainment.
- 4) Eet gezond!! Deze tip is vanzelfsprekend. Een gezonde geest in een gezond lichaam.
- 5) Zorg voor voldoende nachtrust en probeer de gsm en pc uit de slaapkamer te houden. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan aangezien we allemaal wel redelijk afhankelijk zijn van onze multimedia.
- 6) Er wordt ook gezegd dat Rilatine en andere medicijnen kunnen helpen bij het studeren. Een advies: als je deze moet gebruiken dan is studeren waarschijnlijk niet voor jou weggelegd.
- 7) If you want to nail de examens, you have to keep one thing in mind : The vet strakke afterparty na de examens en het feit dat je de teleurstelling in de blik van je ouders toch weer hebt ontlopen.

Succes iedereen!

- Siebe

Opkomend Belgisch Talent

Ons kleine Belgenland zit overvol met nieuwe bands die zich graag allemaal een weg naar de top willen werken. Sommigen zijn (oh dit spijt me nu al) het beluisteren niet waard, maar geloof me als ik zeg dat er ook echt wel pareltjes tussen zitten. Ik ga jullie niet opzadelen met eindeloos zoekwerk naar de "goeie" bands in dit allegaartje, maar zoals te verwachten was, schotel ik jullie er met plezier enkele voor. Zeker stuk voor stuk het opzoeken waard, dus lees, luister en vooral: geniet.

Frøwst

Om te beginnen kan ik jullie vertellen dat deze band reeds in de finale van Humo's Rock Rally stond. Ondertussen wonnen ze ook al de Rock Race 2016. Ze hebben een vrij drukbezet podium, maar spelen met z'n allen wel de zaal lichtjes omver. Ze scheppen een heel diepe sfeer en dat merk je van begin tot einde. Geen inspanning blijft daarvoor dan ook gespaard. Als je ze in een hokje wilt stoppen kan je best het muurtje tussen postrock en synthpop



afbreken, want ze durven daartussen wel eens te gaan fladderen. Ze zijn niet alleen sterk met eigen nummers, maar ook een cover van 'La Isla Bonita' van Madonna liet mij persoonlijk zwichten. Wil je zelf horen of ze de moeite waard zijn? Dan kan je terecht op hun facebookpagina Frøwst of op Soundcloud onder, hoe kan het ook anders, dezelfde naam. Op YouTube hebben ze een eigen kanaal als Frøwst Music.

Psychonaut

"Zeevaarder van de ziel", als dat geen mooie naam is voor een band, weet ik het ook niet meer. Ze maken dan ook mooie muziek, al zal de mama het misschien niet leuk vinden als het te luid staat. Natuurlijk is er ook de uitzondering dat ze een sludge en poststoner fan is en dan komt het toch helemaal in orde. Psychonaut maakt vrij melancholische muziek met duistere invloeden. Ze staan vol passie op een podium en dat kon gezien worden op onder andere Rock Herk of Desertfest. Ze hebben ondertussen hun tweede plaat uit en 'Ferocious Fellowman' is opnieuw een schot in de roos. De Mechelse band heeft momenteel nog geen nieuwe



optredens bekend gemaakt dus dat blijft even afwachten. Wil je ze toch graag eens bezig horen? Dan kan ik je hun soundcloudpagina Psychonautband aanraden. Ook op YouTube zijn er nummers van hen te vinden, maar let goed op dat je niet naar Psychonaut 4 luistert. De beste manier is om ook hier te zoeken via Psychonautband. Ook via Facebook en Bandcamp zijn deze jongens te volgen.

Watchoutforthegiants

Ooit al een Duracellkonijn met spastische trekjes op een podium zien staan? Nee? Oh komaan zeg, tijd om naar deze Ninoofse/Gentse jongens te gaan kijken! De zanger-gitarist is een hilarisch persoon. Toen ze deelnamen aan Humo's Rock Rally werd er door de jury al snel gezegd dat ze zichzelf heel goed vonden. Dat is ook het geval en tegelijk hun grootste troef. Ze zijn ook echt goed, maar dankzij hun ego staan ze heel zelfzeker op een podium. Het is een heel energetisch gebeuren om naar deze band te staan kijken. Ze brachten al een eerste EP uit, maar eerlijk is



eerlijk, het is geen aanrader. Op het eerste nummer wordt er vals gezongen, wat bij mij persoonlijk leidt tot een directe afkeer. Maar toen ik de Vooruit binnenkwam bij de halve finale van HRR zag ik al snel dat watchoutforthegiants als eerste in de line-up stond. Slik. Hoe bereid je je voor op de afgang van een vriend? Want ja, dat was het probleem. Ik ken de hyperactieve valszingende zanger vrij goed. Volgens mij had ik meer stress dan de band. Ze kwamen met z'n drieën het podium op en speelden de pannen van het dak. Ik was aangenaam verrast en de reactie van mijn gezelschap was niet anders. Ze stonden onder andere ook in de selectie van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Dus geloof me: ze zijn live fantastisch. Wacht op hun volgende plaat en alles zal beter zijn. Ben ik zeker van!

- Luna

Medewerker in de spotlight

Deze fantastische medewerker heeft zich nog niet zo lang bij ons gevoegd, daarom zijn we omver geblazen door zijn realisaties! Deze kanjer van een vent, a.k.a. Valo, heeft al zeer veel shifts gedraaid en is dus ook een zeer grote hulp binnen ons jeugdhuis. De bas spelen is hem niet vreemd en dat zullen jullie wel gemerkt hebben tijdens zijn optredens met zijn band Malism. Buiten muziek spelen, gaat Valo ook graag eens lopen nadat hij er weer een zware dag van orthopedagogie op heeft zitten.



Onze enige echte Valo is naar het jeugdhuis gekomen om er nieuwe mensen te leren kennen... en maakt ondertussen deel uit van ons vast entertainment en meubilair. Daarom, en om nog veel meer andere redenen, verdient hij het om medewerker in the spotlight te zijn. Geniet ervan Valo en ik geloof er alvast in dat jij deze benaming zal waarmaken naar de toekomst toe.

En misschien toch nog even dit vermelden: buiten het jeugdhuis is Valo een zalige kerel, waar je altijd bij terecht kan.



♥ Idiote satire met lichtelijk duistere ondertoon ♥



haha, ken je trouwens de mop van de zeehond in West-Vlaanderen?

Wil je ons alstublieft met rust laten voor ik de politie verwittig? Wie the fuck ben je zelf, engerd.



Ok luitjes, wie de volgende vraag fout heeft valt af

je zou zelf beter eens wat gaan afvallen, Dikzak



Nou, wat vind je van deze foto dan?



Wel als je eens gewoon je ogen zou open houden zou ie misschien mooier zijn, domme kutchinees



Mama zal wel beslissen wanneer we stoppen, ondankbaar rotjoch

stop!



Diezelfde avond



Activiteiten

Zaterdag 28 januari	Talent @ JH De Ressort (met inschrijvingen)
Vrijdag 3 februari	JH open tot 24u
Zaterdag 4 februari	Fiesta Latina
10-11-12 februari	JH gesloten (bestuursweekend) WEL AFTERSKOOL
Vrijdag 17 februari	JH gesloten wegens galabal De Geraard
Zaterdag 25 februari	Hip Hop Avond
Maandag 6 maart	Eersten Toog
Vrijdag 10 maart	Beursfuif
Vrijdag 24 maart	Kickertornooi
Zaterdag 1 april	Comedy Night
Vrijdag 7 april	Jeugdhuizentocht (JH gesloten)
Zaterdag 15 april	Metaaldetector
Zaterdag 20 mei	Jazz & Blues

Openingsuren

Middagen	12:00 tot 12:30 (enkel tijdens schoolweken)
Vrijdag	15:45 tot 17:45 (enkel tijdens schoolweken) 20:00 tot 02:00
Zaterdag	20:00 tot 02:00

ELKE VRIJDAG VAN
15H45
TOT
17H45

AFTERSKOOL

HAPPY HOUR
16H TOT 17H
PINTJES
KRIEK
FRISDRANK
1 EURO'KEN

De Ressort

Graag wil Netsky de gehele landsbouwgemeenschap bedanken om zo voltallig aanwezig te zijn tijdens het Party-for-Life evenement in Jeugdhuis de Spiraal. Het doet goed om te weten dat zelfs zij hun steentje willen bijdragen aan een goed doel.



DICK
BUTT

TALENT
@DE RESSORT
★ SHOW WHAT YOU GOT! ★

- 28 JANUARI - FREE ENTRANCE -

deelname: luna.marie.bogaert@gmail.com

Doors: 20h

De Ressort

JEUGDHUIS DE RESSORT

04.02.17

BELGAS TRUCHOS
20h-03h



Fiesta
LATINA
GERAARDSBERGEN

VU: Jitse Ringoet, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

